



NAAM

Deze les:

- Leer je wat vluchtelingen zijn en hoe ze leven.
- Leer je waarom mensen vluchten en kun je vragen stellen aan een vluchteling.
- Denk je na over verschillen en overeenkomsten tussen jouw leven en dat van een vluchteling.
- Denk je na over wat jij zou kunnen doen voor een vluchteling.

1 Alles over vluchtelingen

- a Lees het artikel 'Informatie over vluchtelingen' op samsam.net/vluchtelingen-informatie
- b Wat zouden jullie willen vragen aan een vluchteling van jullie leeftijd? Bedenk samen drie vragen.

ONZE VRAGEN

1.

2.

3.

- c Schrijf een korte brief aan een vluchteling waarin jij jouw zelfbedachte vragen stelt en aan de vluchteling vertelt wat jij van zijn/haar situatie vindt.



Tip! Bekijk het dossier over vluchtelingen op samsam.net/vluchtelingen



2 Ontsnapt uit oorlogsstad Mosul

- a Lees het artikel 'Ontsnapt uit oorlogsstad Mosul' op samsam.net/mosul
- b Maha en Samahar zijn veilig in het vluchtelingenkamp, maar het leven is daar niet makkelijk. Het is koud, ze kunnen niet naar school en ze hebben niet veel spullen. Maak de volgende zin af: *Dit zou ik willen doen voor een vluchteling in een vluchtelingenkamp:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 Wonen in het azc

- a Bekijk het filmpje 'Wonen in het azc' op samsam.net/wonen-azc
- b Adonai en Nahom wonen in Nederland, net zoals jij, maar ze komen uit Eritrea. Ze zijn gevlucht. Schrijf hieronder overeenkomsten en verschillen tussen jouw leven en het leven van Adonai en Nahom.

Overeenkomsten

Verschillen



c Lees de stelling hieronder. Zijn jullie het hiermee **EENS** of **ONEENS**? Praat erover met elkaar!



Vluchtelingen moeten naar een normale Nederlandse basisschool en niet naar een basisschool op het azc!

Terugblik

Kijk nog eens naar opdracht 1. Weet je na deze les meer over vluchtelingen dan voor deze les?

ja

nee

een beetje

Terugkoppeling

Wat heb jij geleerd over het onderwerp vluchtelingen? Schrijf het op een kladblaadje. Iedereen klaar? Maak een prop van jouw kladpapiertje en gooi het papiertje naar jouw juf en meester (niet iedereen tegelijk natuurlijk!) Jouw juf of meester leest de antwoorden voor.